

## Maart rit - de Achterhoek

door Evert - 28 maart 2017

De aanstaande minister van Verkeer - CDA 'er Pieter Omzigt (Tukker van geboorte) - zei het onlangs nog: Oost-Nederland en met name de Veluwe, Twente en de Achterhoek is het mooiste wat Nederland te bieden heeft.

Dat hij gelijk werd bewezen op dinsdag 28 maart tijdens de openingsrit van de DC10 Skyriders. Maar liefst 31 brommende en brullende (2 Harley's nota bene) tweewielers togen naar Ermelo om op het terras van de lokale Dorpskamer allereerst te genieten van dampende koffie met huisgemaakte appeltaart van sterren niveau.

Tegen elven gaf toerleider Martijn het sein van vertrek en de horde toog op weg. Als altijd weer een overmaat aan heren maar gelukkig ook 3 schoonheden van het andere geslacht van wie 2 achterop zitters en zelf rijdende Sandra met gelukkig weer drop!



De start in Ermelo - toespraak van Martijn

Als een geel lint, denkend aan de vermaarde Gele Rijders, ging het richting het bekende Vierhouster Bos, waar de overheerlijke strontlucht de neuzen deed prikkelen.

Via Emst en Terwolde werd de IJsseldijk bereikt. Smal maar geasfalteerd voor tweewielers. Onderweg zwaaiende fietsers en wandelaars. Bij Zutphen werd de rivier over gestoken op weg naar lunchplaats Ruurlo. Maar eerst door Vierakker, Steenderen, Lochem, en Barchem.

In Ruurlo had de uitbater van De Luifel enkele hoenders van de slacht gered door ze des ochtends nog hun eieren laten werpen voor de uitsmijter DE Luifel. Wat er de dag nadien met de kakelaars is geschied weten we niet.

Met volle buiken ging het al boerend via o.m. Varsse, Hengelo (Gld) en Doesburg naar De Steeg alwaar de Posbank werd bestegen. Op de top een prachtig panorama en dan de afzink naar Rozendaal. Via Deelen, Hoendeloo, Otterloo en de Harskamp werd tegen 16.00 uur Kootwijk bereikt, het eindpunt.



Tussenstop in het boeren landschap langs de IJssel

Een drankje en een bedankje aan toerleider Martijn voor het uitzetten van deze eerste seizoen rit

door zoals dus de nieuwe minister Omtzigt terecht zegt: het mooiste deel van Nederland. Hulde!



Lunch op het terras van restaurant 'De Luifel' in Ruurlo